

Matilda från Malmö

OKÄND TREBARNMAMMA SPELAS MER ÄN BÅDE MARIAH CAREY OCH MICHAEL JACKSON

Här är tjejen som gjort kometkarriär i USA med sin debutskiva – som inte finns att få tag i! Hon är en av de hetaste i de amerikanska radiostationerna, mer spelad än Mariah Carey och Michael Jackson. – Men anledningen är så sorglig, så det är med blandade känslor jag glädjer mej åt det här, säger 31-åriga trebarnsmamman Matilda Mettälä, född i Malmö, bosatt i Oxie.

Tony Kaplan

tony.kaplan@kvp.se
040-28 16 62



Och så berättar Matilda, att man försökte lansera skivan i USA redan i juli månad, men då var det ingen som ville spela den.

Men den 11 september, efter tragedin i USA, ville den ena radiostationen efter den andra ha sången och nu spelas den praktiskt taget dagligen över 34 radiostationer.

Sången heter "The forgiven world" (ungefär "Den övergivna världen"). Här är några texter:

*"If the young at heart
has a key to a silent
garantee that there's
nothing true love can fear
then forgiveness could be here.
There's no time, no state no
place tonight
where darkness turn of the
light
the forgiven world is alive..."*

– Sången handlar om att

mörkret och hatet aldrig kan utplåna ljuset, och att man ska vara ung i hjärtat eftersom kärleken övervinner allt.

Matilda Mettälä är alltså välkänd i hela USA i dag, men sången kan inte köpas på skiva – än.

– Nej, det var ju ingen som kunde bli så här, så det finns inget distributionsavtal, säger Matilda som nu spelar in sitt första cd-album i Malmö med hopp om lansering även i USA.

Bakom projektet ligger 33-åriga Henrik Melius från Malmö, som därmed fått en flygande start för sitt alldeles nystartade skivbolag Noonia.

Här är Matildas berättelse:

– Redan som liten ville jag bli sångerska. Jag sjöng i kyrkor på begravingar och bröllop, och i mitten av 80-talet var jag med i Kvällspostens Sommarchansen i Folkets Park. Jag sjöng "Greatest love of all" – och kom trea.

– Men det ledde ingen vart så jag återupptog mitt pianospelande i stället. Så i stället för Whitney Houston blev det

Chopin! Inte heller det ledde någonstans, så jag utbildade mej till florist och vid sidan om gav jag piano- och sånglektioner. Men om någon ville så sjöng jag gärna på fester å sånt.

För tio år sedan engagerades alltså Matilda att sjunga på en tillställning på Skeppsbron.

– Jag sjöng "Woman in love" och efteråt kom en kille fram till mej och sa:

– Vill du dansa med mej?

– Jatack, sa jag. Och så dansade vi och sedan gifte vi oss, och i dag har vi tre barn, 3, 7 och 9 år gamla!

– Men nu är det så, fortsätter Matilda, som egentligen heter Dingizian i efter-

ternamn eftersom familjen kommer från Armenien ("som Cher och Charles Aznavour!"), att min bror är delägare i ett nystartat skivbolag i Malmö. Han trodde stenhårt på mig och presenterade mig för producenten Henrik Melius. Han tänkte också på min röst, som är något a la Barbra Streisand och Whitney Houston, och sa:

– Jag vill satsa hundra procentigt på dej. Och det gjorde han.

I praktiken innebar det, att han lät Matilda sjunga in en singel med en låt som han skrivit själv, "The forgiven world". Den skickade han sedan till sin bror, som jobbar på det stora skivbolaget Universal i Los Angeles. Han skickade i sin tur skivan vidare till några radiostationer, men ingen var som nämns intresserad. Till att börja med.

Men den 11 september, samma dag, som tragedin inträffade i New York...samma dag spelade en radiostation "The forgiven world" som tröst åt sina lyssnare. Då hörde en annan radiostation av sig och till slut spelades sången i 34 radiostationer över hela USA!

Men det nystartade skivbolaget i Malmö har inget distributionsavtal med någon i USA så ännu finns bara de promotion-cd som radiostationerna fått.

– Jag är naturligtvis mycket glad och mycket tacksam för det här, men anledningen lägger en tung skugga över framgångarna, säger Matilda.

Men du blir väl nästan miljonär nu...?

– Jag får inte ett öre eftersom det bara rör sig om just promotionskivor. Men det gör inget. Jag har aldrig sjungit för pengarnas skull, bara för känslans.

Se även mitten

Succéskivan kan inte köpas – "ingen kunde ana att det skulle bli så här"

