

[Skriv ut sidan](#)**Sverige!**

Katti Hoflin leder Sverige! Foto: Per Kristiansen

tv-tider

SVT 2
sön 29 jan kl 18.15

SVT Europa
mån 30 jan kl 12.05

SVT Europa
ons 1 feb kl 14.15

SVT 2
ons 1 feb kl 15.45

SVT 2
tor 2 feb kl 23.30

SVT Europa
tor 2 feb kl 23.30

Säsongsstart: Sverige!

Sverige är ett veckobaserat magasin som speglar, granskar och kommenterar aktuella och angelägna händelser och fenomen i kulturlivet i och från hela landet. Del 1 av 18. Programledare: Katti Hoflin.

I säsongens första Sverige! träffar vi författarna Emil Holmström och Daniel Ernerot som fått svenska folket att prenumerera på ord. I veckan kom deras bok "Om ett ord".

Göteborgs filmfestival startar. I källare och på vindar finns filmbranschens mesta doidisar, de som märks bara när det blir fel. Översättarna eller som de korrekt heter, Undertextarna.

Katti Hoflin undrar mer över orden. Horace Engdahl tror att det är arabiskan som påverkar svenskan mest efter engelskan. Dax kanske för "keff" och "guss" i Svenska Akademiens Ordlista?

Det är mångkulturår. Men att få olika kulturtraditioner att samverka startar väl oftast med mötet mellan två människor. I Malmö möttes musikerna Henrik Melius och Falah Sabbar och bildade en grupp som blev ett miljonprojekt.

Spädbarn som målgrupp för kulturkonsumtion. Behöver människan kulturupplevelser det första levnadsåret? Barnpsykologen Gunilla Källgren har sett Susanne Ostens Babydrama.

Och i Karlshamn tar konstnärinnan Astrid Göransson fram en ny galjonsfigur. Mahmoud Jaber ska bli stående hedersmedborgare i bostadsområdet Fridhem.

Och till sist - vad är det för skillnad på en kaftan och en tunika egentligen??

I Sverige! på söndag kl 18.15 i SVT1 får man veta.

[Till programmets sajt](#)